

nieuwsbrief Mayaan Yeshua



Bar Mitswah

Op Sjabbat 9 februari werden Daan Wijtsma en Daniël Oppedijk Bar Mitswah. Tijdens een feestelijke dienst lazen ze voor het eerst een zin in het Hebreeuws uit de lezingen 'Noach' en 'Bo'. En natuurlijk lazen ze verder in het Nederlands. Omdat de gedeelten noagal uiteenliggen mochten we de Torahrol van Marten van de Meer lenen.

Israël manifestatie

Op zondag 3 maart deden Georg, Waldra en Gerard samen met Pauline Buwalda mee in de Israëlmanifestatie op de Dam in Amsterdam. In de stromende regen zongen we mooie Israëlische liederen en samen met de vele Israëlische vlaggen trok dit de aandacht van een groot aantal Israëlische toeristen, die zeer enthousiast reageerden. Het is belangrijk om in deze tijd van groeiend antisemitisme achter het volk van God te gaan staan.

Brand in Jeruzalem



Ton Schall heeft het mooie bedrag van €1700 vanuit de gemeente aan Rosy overhandigd in Jeruzalem. Ze woont daar met twee kinderen en haar huis vloog in

brand. Hieronder de reactie van Rosy.

*Geachte lieve mensen,
Namens mij en mijn gezin wil ik jullie graag hartelijk bedanken voor jullie steun door deze moeilijke tijd. Wij waarderen het heel erg en ik wil bij dezen iedereen ontzettend bedanken voor het geld wat u ingezameld hebt. Ik en mijn gezin zal het niet vergeten. Het is heel lief. Veel liefs en velen zegeningen voor jullie allemaal. God bless you all. Heel veel liefs en groetjes, Rosy en gezin.*

Brand in de Oekraïne

Ook in de Oekraïne mochten we helpen bij het herstel na een brand. Zoals u op de foto ziet ziet het er weer piekfijn uit. Tanya is hier heel dankbaar voor. En wij danken de Allerhoogste dat hij ons in staat stelt te helpen.

De voorjaarsfeesten

Deze beginnen met Sederavond (vrijdag 19 april, aanvang donderdagavond) het begin van de uittocht: de doodsengel ging de met bloed besmeurde deurposten (mezoezet) voorbij (Ex.12:7). De in- en uitgang van deze huizen was verzoend door het bloed van het lam. Psalm 121 is een fantastische illustratie van dit gegeven:

¹Een bedevaartslid. Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? ²Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft. ³Hij zal niet toelaten, dat uw voet wankelt, uw Bewaarder zal niet sluimeren. ⁴Zie, de Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt. ⁵De HERE is uw Bewaarder, de HERE is uw schaduw aan uw rechterhand. ⁶De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts. ⁷De HERE zal u bewaren voor alle kwaad, Hij zal uw ziel bewaren. ⁸De HERE

zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid."

We vieren deze avond op verschillende adressen in de gemeente. U kunt hiervoor intekenen op de voorliggende Sjabbatten.

Op Sederavond volgt de uittocht. Deze herdenken we tijdens Chaq ha'Matsot (Pesach), het Ongezuurdebrodenfeest van 15-21 Nisan (20-27 april). Paulus schrijft hier over:

"Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons paaslam is geslacht: Christus." (1 Kor.5:7)

De voorjaarsfeesten worden afgesloten met het oeroude feest Sjawoeot (Pinksteren). Feest van het grootse cadeau van Torah en de er onlosmakelijk mee verbonden Roeach ha'Kodesj (Heilige Geest). Dit is 50 dagen na het beweegoffer tijdens de eerste dag van de week in Chaq ha'Matsot. Dit valt dus op zondag 9 juni. 1 april overleggen we over de invulling met de messiaanse gemeenten van Sneek en Leeuwarden.

Voorjaarsvergadering

De voorjaarsvergadering voor de zorgdragers is gepland op 30 maart. De stukken zijn inmiddels verspreid.

Verjaardagen zorgdragers

09-04-1978	Clary de Boer
14-04-1960	Lies Oppedijk
19-04-1966	Teunis Dekker
05-05-1942	Fred Krisen
06-05-1960	Sillie van der Molen
10-05-1971	Reinier Loopstra
18-05-1971	Tanya Oppedijk
27-05-1944	Mirjam Obermeyer
16-06-1951	Georg Deuling
25-06-1961	Sissy Heringa-Tromp

Colofon

Uitgave van messiaanse gemeente Mayaan Yeshua te Drachten.

Elke sjabbat is er samenkomst om 10.00 uur in De Schakel, Klokhuislaan 12 te Drachten.

Voorganger:

Gerard J. Wijtsma
Lange Singel 35
9243 KJ Bakkeveen
T 0516-542418
E info@mayaan.nl
W www.mayaan.nl



Wilt u de Messiaanse beweging in het noorden helpen groeien, dan is uw gift welkom op rekeningnummer NL81RABO0148908535 t.n.v. Mayaan Yeshua.

