



DE KERNWAARDEN

1. **Onze bron** [מעין ישועה - Mayaan Jeshua]

Onze bron is de bron van het heil¹. Deze bron des levens is in de eerste plaats Jahweh² zelf³. Onze Joodse broeders zien Gods Torah als het levende water [מים חיים - majim chajim] dat uit God zelf voortkomt en de Bijbel ondersteunt deze gedachte⁴. De Heilige Geest [רוח הקודש - Ruach haKodesj] wordt ook vergeleken met stromen van levend water⁵. Jesjoea de Messias van Israël wordt ook de bron⁶ van het levende water genoemd. Hij is de levende Torah die uit Jahweh voortkomt.⁷ En daarmee vervult hij de wet in de juiste betekenis van het woord vervullen, n.l. uitvoeren.

2. **Jesjoea de Messias** [ישוע המשיח - Jesjoea haMasjiach]

Jesjoea is de aan Israël beloofde Messias, de Zoon van God van wie Torah, profeten en geschriften hebben geprofeteerd. Hij heeft als smetteloos Lam van God [שה יהוה - Seh haElohim] volkomen verzoening⁸ bewerkt door te sterven aan een Romeinse martelpaal op Golgotha voor de zonden van de gehele wereld⁹. Hij is onze opgestane Heer en aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Door Hem zal ook de wederoprichting van alle dingen plaatsvinden. Hij is de Koning van het komende Messiaanse Koninkrijk van God op deze aarde.

3. **De zonde** [חטא - chet]

Ieder mens overtreedt de leefregels van Jahweh. Omdat Hij volmaakt¹⁰ is creëren deze overtredingen afstand¹¹ tussen ons en Hem.

4. **De doop** [מקוה - mikweh]

De doop door onderdompeling in de naam van Jesjoea¹² symboliseert een nieuw begin. Voorwaarde voor de doop is bewustzijn van zonde, berouw, bekering en de intentie om naar het onderwijs van Jahweh te leven.

5. **Een goed leven** [חיים טובים - chajim tovim]

Jahweh wil dat wij goed leven¹³, daarom onderwijst Hij ons in zijn Torah¹⁴, die Hij liet opschrijven door Mosje. Het laatste Bijbelboek Openbaring¹⁵ beschrijft de heiligen als mensen die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jesjoea.

6. **De vreugde van de wet** [שמחה תורה - simchat Torah]

Torah komt voort uit het hart van Jahweh; het is a.h.w. de adem¹⁶ van God. Zijn geboden zijn dan ook niet zwaar¹⁷. Ze zijn een vreugde¹⁸ voor wie er naar leven. Ja, meer nog, ze zijn ten leven¹⁹ en liefde komt er uit voort²⁰.

¹ Jesaja 12:3 Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils.

² Exodus 3:15 'Zo wil ik voor altijd heten, met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.'

³ JAHWEH is de bron: Jes. 55:1; 58:11; Jer.2:13; 17:13; Psalm 36:10; Ez. 47:1; 1 Petr.5:10

⁴ Torah is het levende water: Deut. 4:40; 5:29; 6:2; 8:1; 30:16; 1 Kon.3:14; Neh.9:29; Spr.19:16; Ez.47:1; Math.19:17; Joh.1:4; Rom.7:10; Rom. 8:2; Rom. 10:5; Gal.3:12; Fil. 2:16; 1 Joh.1:1; Openb.22:1

⁵ Heilige Geest wordt vergeleken met stromen van levend water in Joh.7:38

⁶ Jesjoea is de bron van levend water: Joh.7:38

⁷ 1 Joh.5:7 Want drie zijn er, die getuigen [in de hemel: de Vader, het Woord, en de heilige Geest; en deze drie zijn één

⁸ 1 Joh 2:2 n Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.

⁹ Verzoening: Joh. 3:16

¹⁰ Matth. 5:48 Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.

¹¹ Jes. 59:2 maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.

¹² Matth.28: ¹⁹ Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. ²⁰ En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

¹³ 1 Petr.2:12 Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken.

¹⁴ Torah [hrv.] komt van het werkwoord jara [hry] en dat betekent schieten op, richting geven, onderwijzen. Torah is het onderwijs van Jahweh en omdat Jesjoea dit onderwijs volledig uitleefde is Hij de levende Torah.

¹⁵ Openbaring 14:12 Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus. Zie ook Op. 12:17

¹⁶ 2 Tim.3:16 Elke schrifttekst is door God geïnspireerd. Grieks: 'theopneustos' 'Theos' betekent 'God' en 'pneo' duidt op 'blazen'. 'Theopneustos' betekent dus letterlijk 'door God ingeblazen'. De Schrift is in de eerste plaats Tenach en dus is Tenach en zeker het onderdeel Torah a.h.w. de adem van God. Torah komt dus voort uit God zelf.

¹⁷ Deut.30:11 De geboden die ik u vandaag heb gegeven, zijn niet te zwaar voor u en liggen niet buiten uw bereik.

7. De Heilige Geest [רוח הקודש - Ruach haKodesj]

Jahweh geeft ons zijn Geest om ons te helpen een goed leven te leiden. Door de Heilige Geest wordt Torah deel van ons hart²¹ en wordt Gods liefde²² zichtbaar. Rechtvaardigheid, vrede en blijdschap²³ groeien in onze levens als tekenen van het Koninkrijk van God.

8. De Heilige Schrift [ספר קדוש - Sefer kodesj]

De Bijbel is de belangrijkste bron van informatie over Jahweh. Beslissingen in dit leven proberen wij in harmonie²⁴ te brengen met wat opgeschreven is in de Bijbel in haar oorspronkelijke talen.

9. De Sjabbat [שבת - sjabbat]

Deze dag is gegeven om tot rust te komen, tijd voor Jahweh te nemen, voor elkaar en voor onszelf. Juist door waarde te hechten aan deze dag ontdekken wij de diepere betekenis hiervan. Bovendien is de Sjabbat het teken²⁵ tussen God en zijn volk.

10. De Hoogtijdagen van Jahweh [מועדים יהוה - Hoogtijden van Jahweh]

De Hoogtijdagen, of de Feesten van de Heer²⁶ weerspiegelen het plan van Jahweh met de schepping. Centraal in de Feesten staat Jesjoea de Messias in zijn gerichtheid op de Vader.

11. Israëli [ישראל - Jisraël]

In de Bijbel is het volk Israëli de gemeente²⁷ [קהל - qahal]. Over een kerk wordt in de Bijbel nergens gesproken. Volgens rabbi Paulus worden de gelovigen in de God van Israëli uit de volkeren [גויים - gojim] geënt op de edele olijf Israëli²⁸. En in Gods ogen zijn niet alle Israëlieten Israëli²⁹. Maar ook zij die niet meer Israëli zijn kunnen weer worden geënt³⁰. Gezien de geschiedenis van het Christendom in relatie tot het Jodendom mag bescheidenheid gevraagd worden. Paulus zegt ook niet voor niets dat de stam ons draagt.

12. De Gemeente [קהלה - kehillah]

Wij willen een plek zijn waar joden en niet joden (goijim) Jahweh kunnen ontmoeten. Maar ook een plaats waar onderlinge relaties kunnen worden opgebouwd en we elkaar kunnen dienen. Wij geloven geënt³¹ te zijn op de edele olijf, Gods volk Israëli. Wij geloven dat Jahweh zijn beloften aan zijn volk Israëli, Juda en de tien stammen zal nakomen en dat het samen met de gelovigen uit de heidenen zal worden één kudde, één Herder³².

13. De Wortel [שרש - sjoresj]

'Majaan Jesjoea' maakt deel uit van een wereldwijde beweging onder gelovigen, op zoek naar de Bijbelse wortels van het geloof. Wij voelen ons verbonden (קשר - kesjer) met ieder die oprecht zoekt naar de wegen³³ van Jahweh; de God van Israëli.

¹⁸ Psalm 119:14 ¹⁴ Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde,

¹⁹ Matth. 19:17 (Jesjoea) Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden.'

²⁰ 2 Joh. 1:6 Liefhebben houdt in dat we leven volgens Gods geboden.

²¹ Joh. 14:26 maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.

²² Rom. 5:5 en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is,

²³ Rom. 14:17 Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de heilige Geest.

²⁴ 2 Joh. 1:4 Ik was zeer verheugd te merken dat verscheidene van uw kinderen de weg van de waarheid volgen, in overeenstemming met het gebod dat de Vader ons gegeven heeft. Deut. 4:2 Gij zult aan wat ik u gebied, niet toedoen en daarvan niet afdoen, opdat gij de geboden van de Here, uw God, onderhoudt, die ik u opleg.

²⁵ Ex. 31:13 Gij dan, spreek tot de Israëlieten: maar mijn sabbatten moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij weet, dat Ik de Here ben, die u heilig.

²⁶ Lev. 23:1 De Here sprak tot Mozes: ² Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: De feesttijden des Heren, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden.

²⁷ Ex. 12:6 En gij zult het bewaren tot de veertiende dag van deze maand; dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israëli het slachten in de avondschemering. Deut. 5:22 Deze woorden heeft de HERE tot uw gehele gemeente gesproken op de berg, uit het midden van het vuur, de wolk en de donkerheid, met luider stem, en Hij voegde daaraan niets toe; Hij schreef ze op twee stenen tafelen en gaf mij die. [NBG]

²⁸ Rom. 11:17 En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, 18 dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u.

²⁹ Rom. 9:6 God heeft zijn belofte niet gebroken. Want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israëli, 7 niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. Er staat immers geschreven: 'Alleen de nakomelingen van Isaak zullen gelden als jouw nageslacht.' 8 Dat wil zeggen: ze zijn niet door hun natuurlijk afstamming kinderen van God, maar gelden als nageslacht van Abraham op grond van Gods belofte.

Jesaja 10:21 Een rest zal terugkeren naar de sterke God, de rest die van Jakob is overgebleven. 22 Want, Israëli, al was je volk zo talrijk als zandkorrels aan de zee, slechts een rest zal terugkeren.

³⁰ Rom. 11: 23 En als de Israëlieten niet volharden in hun ongelof, zullen ook zij worden geënt, want God is bij machte hen opnieuw te enten. 24 Immers, als u die van nature een tak van de wilde olijfboom bent, tegen de natuur in op de edele olijfboom bent geënt, hoeveel eerder zullen dan zij die er van nature bij horen, op die boom worden geënt!

³¹ Rom. 11

³² Joh 10:16 Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.

³³ Hand. 9:2 en vroeg van hem brieven naar Damascus voor de synagogen, om, als hij mannen en vrouwen, die van die weg waren, zou vinden, hen gevankelijk naar Jeruzalem te brengen.